

This document is a small method to receive choose and actively accept the mercy
As all people have a certain kind of favourite and a kind of beloved godhead.
This small document offers a direct view of all kinds of mercy,
as to be spiritual, as to be scientific, and as to be religious.

So please be gentle with the offers made, and the lines of grace to achieve
So please read on, and most probably your kind of mercy is waiting for you.

As to read, is to accept the light of a silver sun, called the light of life.
As to achieve mercy is to find that abundant source. Called happiness, or the meaning of life.

As its mercy, its not a proof with this document but the awareness and the
feelings of the person who affirms it.

As the source is a person speaking dutch, its all his language.
As the guiding principle the christian proverb.

*De boom van kennis van goed en kwaad; de keuze om het goede of kwade te doen
De boom van het eeuwig leven; het leven transcenderen, overdragen aan een verwante godheid
Het paradijs; zien wij in de ogen van kleine kinderen; De spontaniteit als mensheids bron.
De verwerkelijking van de ziel; Door meditatie karma verbranden, beloning genadegebeden.*

Mercy of Life not depending on any specific discrimination, not even male of female.

– De genade van de moedertaal, het gebruik van intuïtie, leer haar vertrouwen
leer haar gebruiken. Ja kan messcherp zijn, maar ook bovenwonderlijk.
In lijn hiermee staat de genade van Ariel, de leeuwin en de intuïtie leeuwenhart

– De genade van het vaderland, ja wij kiezen de samenleving te dienen op de plaats
waar bij hulp, taak, of functie zelf het meest belangrijkst vinden.
Om de belangen binnen de samenleving te dienen. Dit heet dan plicht aan het vaderland.

– De creatieve kracht van de werkelijkheid, door te zeggen er onderdeel van te zijn.
Ja ik zag honderden vogels in fase vliegen, en duizenden vissen zwemmen.
Deze creatieve kracht zelfs als woorden verloren gaan, ja dan nog bestaat deze.

– Voorouderverering, er zijn er altijd van in de hemel, die dan hun geliefden bijstaan
en helpen. Ja ze willen wel dat ze het respect verdienen, ja soms voel je je verbonden.
In de hemel kennen ze ten volle, ja ook de alomtegenwoordigheid, belangrijke dingen
vragen ze voor hun geliefden aan de hoogste hemel.

– De weg van plicht, ja als het hele leven een plicht is, een levenstaak die ieder moment
vormkrijgt, ja dan is een toegangsbewijs tot de hemel ook zeker. Waarom zou immers
een leven uit genade of een leven met voldane levenstaak of plicht verschillen in de beloning.

– Onderdeel van de werkelijkheid zijn, ja de ultieme vorm van genade, ja door een worden er mee
kan je alle genadevormen verwerven. Wel moet je zowel geluk en rang in het leven kunnen
inruilen voor het werk, dat soms wel draagkracht vereist. Ja als je karma inlost door
gelijkwaardig leed voor anderen te dragen, ja dan wordt je vrijgekocht.

– De religies wijzen naar genade, gebed, praten met de goden, genade vragen en toelaten,
ze gaan een persoonlijke band aan met de mens. Noem Hindoeïsme, Christendom.

Hun heilige boeken vertellen alles over wat bij hun het grootste belang is. Om zowel het leven te voldoen, als die heerlijke tijd erna die ze beloven.

– De genade van het hindoeïsme is als voorbeeld een godheid of godin genade vragen als voorbeeld Krishna wilt u mij in uw genade opnemen. Soms geeft Krishna heel plechtig een antwoord. De genade is dan een teken dat je onder zijn bescherming staat en geleid wordt.

– Genade van stil gebed, ja met gevouwen handen zitten, en met het gebedssymbool of houding, ja bijdragen aan wereldvrede, geestelijk licht, en de harmonie in de omgeving. Ja in het leven inbouwen, ja soms een uurtje soms een halve dag of avond.

– Hulp aan hen met leed, of ongeluk of weinig betekenis in het leven. Ja zelf heb je geen doel, maar wil wel de samenleving erbij helpen. Aan hen die in de medische zorg werken, dat een goed of warm hart wordt beloond. Ja de kleine dagelijkse zorg waar het belangrijk is. Ja tot in de hemel horen ze ervan. Wereldleed verminderen en Werldschmerz onderzoek voor samenleving.

– Naast het dagelijks leven en werk, soms een noodzaak, ook als er geen andere keuze is. Arme of zieken in de buurt soms een kadoetje geven, of iets aardigs zeggen. Soms een goed doel of filantropie kiezen, meer dan het mogelijk of wat bescheiden is kan je niet doen. Ja ook vrijwilligerswerk is een manier. Ja wordt beloond soms met een gevoel van dankbaarheid of liefde.

– De volledige genade toelaten is je overgeven aan een godheid of godin. Ja waar je je verwant mee voelt. Is de beste keuze. De twijfel, Alle heilige boeken zijn al heel oud, alle gebeden zij wel een keer uitgesproken. Ja fluister ik geef mij over, ja aan een verwante godheid of godin.

– hogere lagen in de samenleving zijn soms bang, in verkeerde handen eindigt het verkeerd. Ja de Almacht als principe, zonder persoonskenmerken, in het hele universum dezelfde laag. Ja alle macht, status, roem is dan veilig, ja zeg Almacht ik geef mij aan u over. Ja iedereen mag eigenlijk ook dat gebed benutten als algemeen in alle religies.

– Ik geef mij over aan mijn eigen beschermengel, sommigen voelen de liefde meteen, ja het leven keert zijn roer, ja nieuw land in zicht. Na jaren toch weer belang gevonden. Ja fluister het maar eens. Ik spreek erbij ook uit ervaring.

– De indianen ja dagelijks dankten zij de zon en de aarde, blijmoedigheid, gezond voedsel ja de dagelijkse plicht, niet afhankelijk van technologie of wetenschap. Ja zelf Zon ik geef me aan u over. En de Aarde, ja wil moeder aarde genoemd worden. Nou dan weet je het zeker.

– Iedereen zoekt de ware geliefde, ja meer nog geluk in het hele huwelijksleven. Ja voordat je echt gebonden bent, ja vraag een verwante godheid een te schenken, ja meer nog blijf ervoor bidden. Soms springen alle lichten op groen, soms een mogelijkheid nooit vermoed. Ja blijf toch hopen. Zelfs als je al een relatie hebt mag bidden ervoor ook, maar blijf wel trouw aan je gelofte.

– Schenken ze je hoge functies, blauw bloed, of eerbewijzen, ja op je idkaart staat je naam en geboortedatum, vraag je ouders maar hoe met roem om te gaan. Blijf jezelf, en zoek op je lichaam een zichtbaar kenmerk van jou, vraag je je af wie ben ik, kijk ernaar en zeg, dit heb ik toen opgedaan. Daarmee weet ik zeker wie ik ben en mag ik mezelf weer zijn.

– Alle zogenaamde slechte eigenschappen, ja manipulatie, slimheid andere zaken, ja in dienst van de samenleving, soldaat, agent, onderzoeker of wetenschapper, ja is altijd een legitiem middel om ook alles wat kwaad kan te keren naar het goede, of de doelstelling van de mensheid of samenleving

- Trancenderen is in gebed alle onderdelen van de mens overdragen aan een verwante godheid. Het is een nieuwe bron aanboren, een hoger belang toelaten, de samenleving boven het individu stellen. Het is gebed in pure vorm. Wat voor jezelf het meest belangrijks is het bijzonderst dat geef je dan aan de godheid.
- Een gebed van overgave, ja zonder condities te noemen, durf je het nog niet aan, met voorwaarden mag het ook, dan krijg je erna bij vervulling weer een nieuwe kans. De goden geven geen groter taak dan je die periode kan dragen, wel moet je erna weer zachtjes landen, anders stijgt de roem naar je hoofd. Dus durf het aan, en anders samen of bij je geliefden.
- De natuur met haar wonderlijkheden, ja dorst les je met een glas melk, ja een erge ziekte met knoflook, ja edelmetaal om het slechte te weren. Ja het kruidenberoep is in alle tijden legaal. Er zijn er al velen die geluk erdoor hebben gevonden, ja een goede tot het einde der wereld blijven ze bijzonder.
- De Aartsengelen, noem Michael als prins der engelen, ja God als koning met de heilige naam die hij kent. Ja Gabriel die ook al bekend is in de godsdienst. Ja Raphael, Ariel, en de anderen, Ja allen willen ze dat je de gebeden aan Michael richt. Eerst vraag je dan Aartsengel Michael neem mij op in uw genade. Ja waar Christus het in het leven verwerkt uit zachtheid, ja Michael kan ook onmiddellijk gebeden verhoren. Vraag dus Michael om genade.
- De Heilige Geest zei via Christus, eer abraham ben in, en water en geest. Stromen van levend water in het binnenste en doop met de heilige geest. Ja hij zegt ook geef je aan mij over, en met onzichtbare hand ja red ik iedereen. Ja de Heilige Geest is geen denkvermogen maar een groot wezen.
- In de bijbel staat God heeft de almacht op aarde, toen wisten ze niet dat er buiten de aarde bestond, ja Hij heeft de Almacht in het hele universum. Grammaticaal kan het zijn, de Almacht hebben, de Almacht zijn, en de Almacht uitoefenen.
- Alle religies kennen hun genade. Gayatri als vrouwelijke vorm van de Almacht, en in het christendom. God Almachtige, dus de Almacht als mannelijke vorm.
- Zoals zij in het paradijs zijn, ze kennen nog geen goed en kwaad, ja hoeven geen keuze te maken tussen het goede en kwade. Ja de enige reden omdat ze hun spontaniteit behouden hebben. Bij jonge kinderen zie je het duidelijkst. Ja heel soms een volwassen ja laat ze in hun waarde. Welke functie, baan of status ze ook hebben ze behandelen een ondoorgrondelijk motief.
- De genade van griekse goden en godinnen, aan te vragen in gebed zoals gebed in alle religies een methode is om tot het goddelijke te naderen.
- De genade van egyptische goden, door een beeldje van een sphinx of een van de goden of godinnen, waaronder ook een pharao beeldje.
- Voor zij die in draken geloven door te zeggen: Ik neem mijn eigen draak aan. Draken hebben nooit een naam, en zijn altijd zonder kenmerken. Door het aan te nemen, als affirmatie je al de verbinding legt.
- Oud roomse religie. De binding met Mars als planeet ook de grond is van onze samenleving,, noem sociaal en politiek.

- Als ze zeggen je zelf overwinnen is het moeillijst, Alexander de Grote het dichtbij stond, immers hij overwon alle uiterlijke koninkrijken.

- Engelen verkrijgen hun wensen en wil van de godheid. In het hart ingeblazen

As the generic kinds of mercy, in dutch, as to accept, affirm, ask in prayer or whisper to activate or acquire.

As religious mercy is most common for everyone seeking a kind of support, embrace, mercy or any other kind of life and its fullfillment.

As Hindu mercy is most generic and fruitfull to all, descripted first.

– Govinda Krishna, to surrender to Him is to accept him as your source. As Krishna has been a king he pledges in high words to accept you. As sometimes a life long of devotion is the entrance, as other times, saving an innocent girl. He is a great king, and has no obligation so be wise and in reverence.

– Gayatri, Goddess of the Allmighty One. She accepts pure hearts, and those sincere in everything they did in life. As to surrender or pray to her is to accept the highest goddess. As she is the source of the veda's at start of every civilisation. To surrender to her is a blessing as she accepts and grants total mercy taking the will power to be supported by the radiance of het wise.

– Vishnu as the source of all Vaisnavites, surrender to Him to acquire the source of the sustainer of the universe. As he grants both safety, jobsecurity and a steady life. So surrender to Him if you feel attracted by his godly radiance.

– Goddess Ambika, the mother of the universe. As a very powerfull goddess riding on a tiger. As she as mother cares for her devotees. And even the highest scholared sometimes desire her mercy as sometimes very difficult to receive.

Christianity.

– The mercy of Arch angels, as there are seven or eleven, as they all point to Archangel Michael, as he is the prince of angels and accepts all prayers and can appoint persons or devotees to other archangels as well. As to ask his mercy, of Archangel Michael, is a border to suffer, and a chance for creating a life with all expectations possible. As he grants life, as an archangel has no obligation and out of compassion grants both virtues, lifetask, and other so called gems of religion. So to surrender to Him is to accept him as the full source. As he accepts, he never drops from his hands.

– The mercy of the Holy Spirit; Jesus said by the Holy Spirit, before Abraham i was existing. As Jesus was born as human, and the baptism of the Holy Spirit gave him the source. As to say Water and Spirit. As a spring of life water from the heart, and the baptism of the Holy Spirit as the socalled source of all gospels.